

Voedselpakketten en iftarmaaltijden in de maand Ramadan

Onlangs is de gezegende maand Ramadan van start gegaan. Tijdens deze vastenmaand onthouden moslims zich tussen zonsopgang en zonsondergang van eten en drinken. Het vasten wordt gezien als een vorm van zuivering van de ziel en het bedanken van Allah (God) voor alles wat hij ons geschonken heeft. Verder wordt er extra aandacht besteed aan verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid. Zo ontstaan er ieder jaar weer mooie initiatieven vanuit de moslimgemeenschap om de medemensen een steuntje in de rug te geven.

Al jaren wordt er tijdens de ramadan gezamenlijk de iftarmaaltijd genuttigd in de moskee. Sinds de coronapandemie is het niet meer mogelijk om op die manier de iftarmaaltijden te organiseren. Dit heeft ertoe geleid dat Tigers Roermond in samenwerking met de moskee Tawhied de maaltijden bij de mensen thuis laat bezorgen. Hierbij krijgen ze net als vorig jaar steun van plaatselijke ondernemers, waaronder Wim Cox die zijn restaurant Schnitzelparadies en twee koks ter beschikking stelt om de maaltijden te kunnen realiseren. De maaltijden en voedselpakketten worden door jonge vrijwilligers samengesteld, ingepakt en thuisbezorgd.

De actie was vorig jaar al een groot succes. Zo deden er ook bekende rappers, voetballers en andere rolmodellen mee aan de actie. In het begin van de ramadan werden ongeveer 200 maaltijden per dag bezorgd, terwijl het halverwege de ramadan maar liefst was uitgegroeid tot 600 maaltijden per dag. De voedselpakketten en maaltijden worden in Roermond en omgeving bezorgd, maar dus ook in Reuver. Hoewel het initiatief afkomstig is uit de moslimgemeenschap is het niet alleen bedoeld voor moslims. De maaltijden en voedselpakketten zijn juist bedoeld om iedereen te helpen die er behoefte aan heeft. Inmiddels is dit burgerinitiatief uitgegroeid tot een landelijke actie, waarbij onder andere steden als Eindhoven, Helmond, Venlo, Sittard en Geleen deelnemen.

Wilt u ook in aanmerking komen voor de iftarmaaltijden tijdens de Ramadan, neem dan contact op met:

Arjan, 0621701099 (alleen bellen), 0652285271 (alleen appen),
arjanmeuwissen@hotmail.com.

U kunt natuurlijk ook een donatie doen:
Stichting Tigers
NL90 RABO 0147 5596 85

Onder vermelding van Tigers Iftaar maaltijden.